

KINDERNIEUWSBRIEF

Nr. 21 - 20 september 2020

Hallo allemaal,

Vandaag staat de kindernieuwsbrief in het teken van dopen. Ben jij gedoopt en weet je ook wat dat is: dopen?

Als je het woord 'dopen' opzoekt betekend dat letterlijk 'onderdompelen'. In de Bijbel werden de mensen die gedoopt werden ook echt ondergedompeld in water en in sommige kerken doen ze dat nog steeds.

Bij de doop worden de woorden: ik doop je in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest uitgesproken.

Deze woorden zijn al heel oud en zijn de woorden van Jezus. De zin staat in Mattheüs 28:19. Daar zegt Jezus het volgende tegen zijn discipelen: Jullie moeten naar alle volken gaan, zodat iedereen mijn leerling kan worden. Jullie moeten de mensen dopen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige Geest.



Ook Jezus is gedoopt, hij is gedoopt door Johannes. Dit kun je lezen in het volgende verhaal...



Marcus 1: 1-11

Jezus wordt gedoopt

‘Ga je mee naar de woestijn?’ vraagt een man uit Jeruzalem aan zijn buurman. ‘Bij de rivier de Jordaan spreekt een profeet, een boodschapper van God!’ De twee mannen gaan samen op pad. Het is druk bij de Jordaan, er zijn veel mensen uit Judea en Jeruzalem naartoe gekomen. God heeft al heel lang geen boodschappers gestuurd. Daarom zijn de mensen nieuwsgierig naar deze profeet.

Er staat een man bij de rivier, in een jas van kameelhaar en met een leren riem om. ‘Ik ben Johannes,’ zegt hij. ‘Begin een nieuw leven, en laat je dopen! Dan zal God je zonden vergeven.’ De mensen om hem heen beginnen druk te praten. ‘In het boek Jesaja staat dat God een boodschapper vooruit zal sturen,’ zegt iemand. ‘Hij moet zorgen dat alles klaar is als de messias komt. Ik denk dat Johannes deze boodschapper is. Want in het boek Jesaja staat dat hij roept in de woestijn: ‘Opzij voor de Heer! Maak de weg klaar voor de Heer!’”

Een vrouw schrikt. Komt de messias eraan? Maar wat moet ze dan doen? Is ze er wel klaar voor? Johannes loopt de Jordaan in en wijst naar het water. ‘Zoals water ons helemaal schoon kan maken, zo wil God ons vanbinnen schoonwassen. Hij wil alle verkeerde dingen wegdoen en ons vergeven.’

De vrouw staat op en stapt de Jordaan in. Ze vertelt wat niet goed gegaan is in haar leven. ‘Ik heb spijt,’ roept ze. Johannes houdt haar helemaal onder water, hij doopt haar en zegt: ‘De doop is een teken van een nieuw leven met God.’

Ook andere mensen worden gedoopt. Zij gaan ook helemaal onder water. Als ze weer bovenkomen, voelen ze zich anders, alsof ze nieuwe mensen zijn. ‘Ik heb jullie gedoopt met water,’ vertelt Johannes. ‘Maar na mij komt iemand die veel machtiger is dan ik. Ik ben niet eens goed genoeg om zijn schoenen uit te trekken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest!’ Dat begrijpen de mensen nog niet helemaal.

De rij met mensen die gedoopt willen worden, wordt steeds langer. Een timmerman uit Nazaret staat ook in de rij. Het is Jezus, de neef van Johannes. Johannes neemt hem mee het water in en doopt hem. Meteen als Jezus omhoogkomt uit het water, gaat de hemel open. De mensen staren verbaasd naar de lucht. Uit de hemel komt een duif naar beneden, en de mensen horen een stem: ‘Jij alleen bent mijn zoon. Mijn liefde voor jou is groot.’

Jezus stapt met zijn natte kleren uit het water. Nu weten de mensen wie hij is: de Zoon van God.



DOPEN

Johannes heeft als bijnaam ‘de Doper’. Dat komt omdat hij mensen die naar hem luisterden en anders wilden gaan leven, onderdompelde in de rivier de Jordaan. Later werd de doop ook belangrijk in de christelijke gemeente: het was het teken dat iemand in Jezus was gaan geloven. Maar in Marcus 1 heeft de doop een andere betekenis: de mensen laten zich onderdompelen als teken dat hun zonden zijn afgewassen en dat ze vanaf nu willen leven zoals God het wil.

Leuke linkjes



Johannes de Doper en Jezus

<https://www.youtube.com/watch?v=i5ApzjCmWzg>

De Henkie Show – Jezus wordt gedoopt in de Jordaan

<https://www.youtube.com/watch?v=ignB6ejFQ5I>

Dit is nu Johannes - <https://vimeo.com/270085293>

Doop (Sela) - <https://www.youtube.com/watch?v=duTdIIWkhUE> (voor papa's en mama's)



DOOPKAARS

Bij ons in de kerk krijg je tijdens je doop een kaars. Deze kaars is de doopkaars. Deze kaars wordt bij je doop aangestoken aan de Paaskaars en gaat als symbool van Jezus als het Licht van de wereld mee in je leven.

Je bent gedoopt.

Je krijgt een kaars, een vlammetje heel klein.

Die kaars wil zeggen: "Kijk, Gods licht zal altijd bij je zijn".

De kaars gaat mee. Soms gaat hij aan, dan denk je aan je doop.

Je groeit steeds verder in Gods licht en in geloof en hoop.

De kaars wordt klein en jij wordt groot. Zo gaat dat. Dat is goed.

Misschien zorg jij dan voor wat licht in wat je zegt en doet.



Vlammetje – Trinity Wereldwijs

<https://www.youtube.com/watch?v=DrDhcuqHPb8>

Om te maken: je eigen doopkaars



MAAK JE EIGEN KAARS

Sommige kerken geven bij de doop een kaars mee. De kaars herinnert aan de liefde die God voor ons heeft. Maak zelf een eigen kaars.

Op de kaars kan je hartjes tekenen van liefde of smileys van blijdschap, een regenboog van trouw, je eigen naam enzovoort.

Wat heb je nodig?

- een witte stompkaars (let op: gebruik dikke kaarsen zodat de vlam niet bij het papier kan komen!)
- een papieren zakdoek of servet (wit)
- een vel bakpapier

En verder:

- viltstiften
- scharen
- een strijkijzer

Aan de slag:

- Maak met viltstiften een tekening maken op het witte servet.



- Knip de servettekening uit zodat hij precies om de hele stompkaars past.
- Haal het bovenste laagje van de tekening los. Dit is de enige laag die je nodig hebt.
- Leg de tekening voorzichtig om de kaars heen zodat hij niet scheurt. De tekening moet strak tegen de kaars aan zitten!
- Pak een vel bakpapier dat net zo hoog is als de kaars. Het mag wel veel breder zijn, dan is de kaars makkelijker vast te houden.
- Vouw het bakpapier strak om de kaars heen. Vraag dan aan een volwassene of hij je kaars wil vasthouden door het brede stuk dat je over hebt vast te pakken.
- Laat hem of haar met het strijkijzer op de laagste stand de kaars verwarmen. Hij moet ervoor zorgen dat er overal evenveel warmte komt. Als je een stuk van de tekening donker ziet worden, zit de tekening op de kaars. Haal het warme bakpapier voorzichtig weg en laat je kaars even afkoelen.

!!! vraag wel of papa of mama je helpt met het strijkijzer !!!

Vind je weg naar Jezus

Kleur de juiste pijlen in die de weg wijzen naar Jezus



Tot slot..

Goede God,

Vandaag horen we een verhaal over Johannes.

Hij doopte mensen in de Jordaan.

Zo konden mensen laten zien dat ze anders wilden leven.

Johannes doopte ook Jezus.

En toen Jezus gedoopt werd, ging de hemel open.

Toen hoorden de mensen uw stem.

En daarom weten we dat u van Jezus houdt.

Dank u wel dat u ook van ons houdt.

Amen.



Volgende keer: De storm op het meer